

Er is niets dat voorgoed
verdwijnt als men
de herinnering bewaart.



Waardig afscheid nemen was je laatste wens,
je kracht, volharding en moed,
maakten van jou een "pracht van een mens".

De heer

Hendrik Geraerts "Rik"

Weduwnaar van mevrouw

Anna Dillen †2021

Geboren te Lanaken op 15 oktober 1938
en omringd door zijn familie, zachtjes van ons heengegaan,
in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder op 7 mei 2024.

De afscheidsplechtigheid
in de aula van Uitvaartzorg De Linde
en de plaatsing van de urnen van Hendrik en Anna
in het urnenveld op de begraafplaats van Houthalen,
vinden plaats in intieme kring.

U kan Hendrik een groet brengen bij Uitvaartzorg De Linde,
Guldensporenlaan 18 te Houthalen-Helchteren
op **vrijdag 10 mei 2024 van 18.30 uur tot 19 uur**,
dit in het bijzijn van zijn familie.

Rouwadres: Fam. Hendrik Geraerts,
p.a.Guldensporenlaan 18 - 3530 Houthalen-Helchteren.
Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-delinde.be



Dit melden u met diepe droefheid:

Brigitte Geraerts

zijn dochter

Rudi en Carine Baeten-Mathues, kinderen en kleinkinderen
beste vrienden

Patrizia Protano

zijn petekind

Delen mee in dit verdriet:

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families GERAERTS, DILLEN, DEXTERS en OENSSELS.

Met dank aan dokter Ludwig De Naeyer, kinesist Koen De Weyer,
thuisverpleging het Wit-Gele Kruis, woonzorgcentrum Berckenbosch,
vrienden van de "Perron" en de Lourdesbedevaart
en iedereen die Hendrik met liefde en vriendschap heeft omringd.